

Kasteel Meerestein, Meresteijn of Meresteyn

Kasteel Meerestein lag op de grens van Heemskerk en Wijk aan Duin (tegenwoordig Beverwijk). Volgens Groesbeek zou deze bezitting weleens, samen met het huis Uterwike (Oosterwijk op de grens van Wijk en Duin en Heemskerk) de oorspronkelijke 'Curtis Hofland' kunnen zijn geweest. Later is de curtis dan opgesplitst in de twee afzonderlijke huizen. Zeker is dat heer Sijmon van Haarlem, die samen met zijn zwager heer Wouter van Egmond de curtis Hofland in zijn bezit had, zijn zwager op 10 maart 1250 beleende met de grond waarop later Meerestein verrees. De grond (met huis?) ging over op de tweede zoon van Wouter, Floris van Egmond die stamvader werd van het geslacht Meerestein. Zijn kleinzoon, ridder Jan van Egmond was de eerste die van Meerestein liet noemen rond 1330. Het is mogelijk dat er toen pas, door zijn toedoen, een huis op de grond werd gebouwd. De volgende vier leenmannen van het kasteel droegen allen de naam Albrecht van Egmond van Meerestein.

In 1429 maakte Jacoba van Beieren bezwaar tegen de belening van het bezit. Zij beval de leenbrief te onderzoeken op echtheid. Eigenlijk een overbodige actie daar de toenmalige Albrecht nog in het bezit was van het origineel uit 1250, compleet met zegel van Sijmon van Haarlem. Tijdens het onderzoek liet Jan van der Neck, de biechtvader van Jacoba, de brief (per ongeluk of met opzet?) uit zijn handen vallen. Het zegel brak in stukken uiteen. Hiermee was de leenbrief ongeldig geworden. De raad liet echter een proces-verbaal opstellen van het gebeurde met de toevoeging dat de brief niet ongeldig was ook al ontbrak het zegel.



De derde Albrecht ontving zijn leen in 1469. Bij de opstand van het Kaas-en Broodvolk (15 mei 1492) werd zijn kasteel bezet door de hertog van Saksen en zijn Duitse huurbenden. De 77-jarige Albrecht werd in gevangenschap weggevoerd en pas na betaling van een grote losprijs weer vrij gelaten.



Het huis Meerestein werd in 1472 en 1474 als volgt omschreven: het huis Meerestein met omtrent 7 vierdel lands en 36 geersen lands (12 morgen) gelegen in Heemskerk, waardig omtrent 80 Rijnse guldens in leen gehouden. De zoon van de vierde Albrecht en zijn erfgenaam, Jan van Egmond van Meerestein, stierf in 1546. Hij liet drie kinderen achter die bevoegd werden door de tweede echtgenoot van hun moeder, jhr. Raes van Vernou. De oudste zoon, jhr. Frederik, werd in 1547 beleend met de goederen van zijn vader maar legde pas in 1565 de leeneed af. Later werd het door koning Philips II verbeurd verklaard. Jhr. Frederik stierf in 1576 maar Meerestein was toen vermoedelijk al verwoest (in 1573?). Met de dood van zijn zoon, Jan van Egmond van Meerestein, in 1599 stierf het geslacht van Egmond van Meerestein uit.



Er is een aantekening van 'schoorsteengeld' uit 1604 waarin Meerestein wordt aangeslagen voor twee schoorstenen. Het huis was dus toen al (gedeeltelijk) hersteld. In 1606 werd er voor drie schoorstenen betaald en in 1638 voor vier. In 1608 is de eigenaar Hugo Ruijsch die in 1615 werd opgevolgd door zijn zoon jhr. Pieter Ruijsch. Hij verkocht het in 1645 aan Jeronimus Coijmans uit Beverwijk voor fl. 40.000. Er werden 14 van de 19 morgen land in leen gehouden.



Jeronimus liet Meerestein na aan zijn dochter Catharina die was getrouwd met Constant Sohier de Vermandois, heer van Warmenhuizen. Achtereenvolgens komt het bezit toe aan hun zonen Jeronimus en later Nicolaes. In 1690 wordt 'het aloud adellijck slot te Meerestein met al zijn plantagie, hoven, singels, vijvers etc., groot 10 morgen 510 roeden Rijnlandse maet, gelegen te Heemskerk op Hoogdorp' verkocht voor fl. 7.600 aan Jacob Boreel.

Hij liet het huis afbreken en liet een nieuw pand neerzetten naar zijn smaak. De landerijen werden in 1704 verkocht aan mr. Joachim Rendorp, de heer van Marquette. Bij de koop inbegrepen was 'het recht van riddermatigheid of om den titel heer van Meresteijn te voeren.' Een garantie voor het voeren van de titel werd echter niet gegeven. Jacob Boreel verkocht Meeresteijn in 1714 aan een rijke koopman, Hendrik van der Spelt. Door Joachim Rendorp werd getracht de naam Meresteijn te koppelen aan de door hem aangekochte landerijen onder Wijk aan Duin. Hij noemde het huis op zijn bezit 'oud Meresteijn'. In de volksmond is dat hem gelukt. Bij de naam Meresteijn dacht men als eerste aan Meresteijn onder Wijk aan Duin.

Na de dood van de weduwe van Hendrik van der Spelt in 1760, verkochten de erfgenamen het huis met 27 morgen land aan een groepje speculanten uit Edam. Nog datzelfde jaar werd het verkocht aan mr. Cornelis Deutz



van Assendelft. In 1773 verkocht deze het weer aan Jan Jacob van Herzeele uit Amsterdam die ook 'de Vlotter' bezat. Jan Jacob liet het huis afbreken en gebruikte de grond om te jagen. De naam werd daarna gebruikt voor een boerderij ten zuidwesten van het oude huis. De laatst bekende eigenaar was de bekende staatsman mr. Gijsbert Karel van Hogendorp. In 1815 wordt hij vermeld als eigenaar van de gronden en de ruïne Merestein.

Alles wat in deze tijd rest zijn wat fundamenten in de grond, mogelijk afkomstig van de brug en de poort en de naamgeving van de wijk Meerestein die is gesitueerd op de plek waar het voormalige kasteel stond.